

- Hoor de Eng'len zingen 'd eer **(2x)** nummer 36 uit New Christmas Praise
- Geen wiegje als rustplaats **(2x)** nummer 12 uit New Christmas Praise
- Ding Dong Merrily on high**(2x)** nummer 27 uit New Christmas Praise
- Once in a Royal Davids City**(2x)** nummer 63 uit New Christmas Praise
- O Denneboom **(2x)** nummer 102 uit New Christmas Praise

Hoor, de eng'len zingen d' eer

Hoor, de eng'len zingen d' eer
 Van de nieuwgeboren Heer
 Vreed' op aarde, 't is vervuld
 God verzoent der mensen schuld.
 Voegt uw stemmen in het koor
 Dat weerklinkt de hemel door
 Zingt met algemene stem
 Voor het kind in Bethlehem
 Zingt met algemene stem
 Voor het kind in Bethlehem.

Geen wiegje als rustplaats

Geen wiegje als rustplaats, maar een krib was 't weleer,
 waar 't Kindeke Jezus lei zijn hoofdje ter neer.
 De sterren, zij keken van de hemel zo mooi,
 naar het Kindeke Jezus, hoe hij sliep in de hooi.

Door ' loeien der koetjes was het Kindje ontwaakt,
 maar daardoor werd 't Kind niet aan 't schreien gemaakt.
 Heer Jezus, nu ziet God uit de hemel ter neer,
 ik dank U, dat G'eens ook een kindje waart, Heer.

O zegen de kind'ren veraf en dichtbij,
 Gij houdt van hen allen evenveel als van mij.
 Gij wilt, dat wij kind'ren al zijn wij nog klein,
 bij U in de hemel ook eens zullen zijn.

Ding dong merrily on high,

Ding dong merrily on high
In heav'n the bells are ringing:
Ding dong! verily the sky
Is riv'n with angel singing.
Gloria, Hosanna in excelsis!

E'en so here below, below,
Let steeple bells be swungen,
And "Io, io, io!"
By priest and people sungen.
Gloria, Hosanna in excelsis!

Once in Royal David's City
Once in royal David's city
Stood a lowly cattle shed
There a mother laid her baby
In a manger for His bed
Mary was that mother mild
Jesus Christ her little child

He came down to earth from heaven
Who is God and Lord of all
And His shelter was a stable
And His cradle was a stall
With the poor, oppressed and wholly
Lived on earth our Savior holy

O Denneboom

O denneboom, o denneboom.
Wat zijn je takken wonderschoon
Ik heb je laatst in 't bos zien staan
toen zaten er geen kaarsjes aan.
O, Denneboom, o denneboom.
Wat zijn je takken wonderschoon