

Verborgene Plekjeswandering

Vanaf de Waag loopt u via de Markt, links langs het Stadhuis naar de Wijdstraat en dan naar de Hoge Gouwe en vervolg uw weg langs de Visbanken, de vroegere vismarkt van de stad. U loopt langs een rij met mooie grachtenpanden die bij nummer 41 ineens terugspringt.



Dit is de neo-gothische, voormalig Rooms Katholieke **Gouwekerk**. Hier vinden repetities plaats van het programma dat 's avonds vanaf 19.00 uur bij het ontsteken van de lichtjes in de boom plaatsvindt. De kerk is een bezoekje waard en u kunt er eventjes op temperatuur komen.

Als u een stukje verder loopt passeert u een atelier waar nog op ambachtelijke wijze gouds plateel wordt gemaakt.

Het volgende straatje links, de Keizerstraat, als u dat een klein stukje inloopt kunt u een blik op het Remonstrantse Poortje werpen, het laatst overgebleven deel van de voormalige Remonstrantse kerk.



Als u doorloopt op de Hoge Gouwe komt u op nummer 107 de **Oud-katholieke "schuilkerk"** tegen. De kerk is gebouwd in de tijd dat het katholicisme in Nederland verboden was en ging daarom schuil achter 'gewone' huisgevels. In de kerk kunt u een Gouda kaarsje opsteken voor een moment van bezinning. Weer uit de kerk loopt u een paar passen terug naar de brug.

Gaat u dan de brug over naar de overkant en steek rechtdoor de Lange Groenendaal in. Op de hoek rechts ziet u de Lutherse kerk of Sint Joostkapel. Een middeleeuwse kerk waar vandaag ook van alles te doen is. Even verderop rechts passeert u het voormalig geheel gerestaureerde badhuis, nu als moderne Spa in gebruik. Ga enkele meters verderop links tussen de huisnummers 60 en 62 de Looierspoort in (let op zeer smal!). Bij het Arie Kerssensteegje rechts en na ca 20 meter links.



U komt nu uit op de Turfmarkt, een gracht met hoog water en u staat vrijwel recht tegenover de **Trappenbrug**, de enige trappenbrug in de stad. Al ruim 500 jaar ligt op deze plek een stenen brug.

Wandelend over de Turfmarkt staat op nummer 23 de kerk van de Vrije Evangelische Gemeente, de voormalige Joodse synagoge.

Op de hoek gaat u rechtsaf de Naaiersstraat in met op nummer 6 het prachtige pand De vier gekroonden, een laatgotisch huis uit ca. 1530, met een fraaie gevelversiering. In dit straatje vindt u een aantal bijzondere specialiteiten winkeltjes.

Vervolgens gaat u linksaf de Korte Groenendaal in en u komt uit op de Markt met deKERSTBOOM!