

Leo Vroman wandeling (Wandeling van ca. 20-30 minuten)

<p>1 - Start en eindpunt, Chocoladefabriek (Vromanpark/Klein Amerika)</p>	
<p>2 – Schoonhoofs treintje - Met de rug naar de ingang van de Chocoladefabriek slaat u rechtsaf en loopt u weer rechts de Karnemelksloot op. Bij de Jan Verzwollebrug ziet u aan uw linkerhand over de brug de Panoramaflat. Voorheen was hier het stationnetje voor het spoorlijntje naar Schoonhoven. Steek niet over, blijf aan deze kant van de weg.</p>	 <p>Karnemelksloot, Gouda Station, Locaalspoor Gouda-Schoonhoven</p>
<p>[Het treintje, bedoeld als tram, reed over rails op straat met max. 30 km per uur. Een stoomlocomotief met 2/3 wagonnetjes en er gebeurden veel ongelukken mee. Koetsen en auto's kwamen onder de trein terecht. Mensen die niet snel genoeg opzij sprongen, werden meegesleurd of overreden (zie gedicht Leo Vroman). Op 23 augustus 1942 werd de laatste rit gemaakt, waarna de Duitsers de ijzeren rails in beslag namen. De Gouwenaren gebruikten de bielzen als brandhout. De spoorbaan werd afgegraven en veel zand werd gebruikt voor het ophogen van de begraafplaats aan de Goejanverwelledijk te Gouda. Het traject van het lijntje is nog steeds te herkennen aan het verschil in de bebouwing, onder andere bij het steegje aan uw rechterhand.]</p>	<p><i>Een grote trein, maar er was ook een kleintje, Dat heette het Schoonhoofse treintje waardoor men dagelijks werd overreden en dan zo maar aan het spoor een of twee benen verloor die dadelijk overleden. Ik verbeeldde mij die dood drijvend in de Karnemelksloot</i></p> <p>uit "mijn eigen Gouda" – Leo Vroman</p>
<p>Wandel rechtdoor het sfeervolle grachtje de Karnemelksloot af. Leo wandelde hier vaak overheen op weg naar de binnenstad en terug. Let in de winter op de verlichte kerstbomen die de bewoners in de gracht hebben geplaatst. Loop door tot aan de Burgemeester Martenssingel.</p> <p>[De Karnemelksloot was oorspronkelijk een dijk en door de gracht werd al in de 14^e eeuw voedsel voor varkensfokkerijen in de stad aangevoerd.]</p>	
<p>3 – De school – Ga rechtsaf de burgemeester Martenssingel een klein stuk op, steek over en houdt de linkerzijde van de singel aan. Wandel naar het schoolplein.</p>	
<p>[De Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman, werd in 2002 vernoemd naar dichter en bioloog Leo Vroman, die een oud-leerling is van de school, toen nog de Rijks-HBS. Zijn vader was leerkracht natuurkunde op de school en zijn moeder lerares wiskunde tot haar huwelijk. Het gebouw werd in oktober 1866 plechtig ingewijd, toen nog maar met 1 verdieping. De linkerhelft van het gebouw is onlangs door de school verlaten en nu in gebruik als broedplaats voor 'young startups' en zelfstandige</p>	<p><i>Twaalf jaar was ik toen en pas daarna kwam de HBS. Hoe mijn vader en ik onder de zieke iepen in minder dan 5 minuten liepen naar bijvoorbeeld zijn natuurkundeles</i></p>

<p>creatieve ondernemers onder de verzamelnaam De Burgemeester]</p>	<p>Strofe 5 uit "Mijn eigen Gouda"</p>
<p>Wandel vanaf het schoolplein rechtsaf en sla meteen rechtsaf, om de school heen door de Dutoitstraat en weer naar rechts de Krugerlaan op.</p> <p>4- Krugerlaan nummer 25 – In dit huis is Leo Vroman geboren, maar de familie heeft er slechts een paar jaar gewoond. Toen nr. 87 gereed was gekomen verhuisden ze naar dit huis. Loop rechtdoor tot aan</p> <p>5- Krugerlaan nummer 87 – Alhoewel hij niet hier geboren is, wordt dit beschouwd als het ouderlijk huis van Leo Vroman. Op de messing plaat links van de deur staat een regel van Vroman's gedicht 'net weg'. De dichter en zijn vrouw Tineke en dochters Geri en Peggy zijn meermalen op bezoek geweest in dit huis. Wandel iets terug, steek over naar de zijstraat aan de overkant, de Zoutmanstraat, en loop naar de Burgemeester Martenssingel. Steek de straat over, linksaf de singel op</p>	
<p>6 – Willem de Zwijgerschool Aan uw rechterhand staat de Willem de Zwijgerschool, nu brugklaslokatie van de GSG Leo vroman. In Leo's tijd was dit de lagere school waar hij school ging.</p>	 <p>Leo (vooran) in de derde of vierde klas van de Willem de Zwijgerschool voor geveoon lager onderwijs aan de Martenssingel in Gouda, circa 1924. (Foto: Collectie Letterkundig Museum)</p>
<p>U wandelt de singel af tot aan de IJssellaan, de eerste stadsuitbreiding van Gouda buiten de binnenstad in de singels. Rechtsaf de IJssellaan op wandelt u door tot aan de Dijkstraat aan uw linkerhand, u slaat linksaf de straat in en komt weer terug bij het startpunt de Chocoladefabriek.</p> <p>1/7 - De Chocoladefabriek – Dit gebouw heeft diverse functies gehad maar werd gebouwd als chocoladeverwerkingsfabriek van de firma Steenland. Na de verhuizing van de fabriek werd het stadskantoor. In 2014 werd na een verbouwing de Chocoladefabriek in haar huidige vorm geopend met de stadsbibliotheek, het stadsarchief, de Drukkerswerkplaats en horecagelegenheid Kruiem.</p>	 <p>Als u omhoog kijkt ziet u het beeld van Leo Vroman, gemaakt door Jeroen Henneman. Alle gegevens over het kunstwerk vindt u op een plaquette aan de gevel van de Chocoladefabriek onder het beeld. Het beeld werd in bijzijn van de familie onthuld op de honderdste geboortedag, 10 april 2015, van de in 2014 overleden dichter/wetenschapper.</p>