

## Museum-Binnenhavenwandeling

Bereid u zich voor op een wat langere wandeling. U begint bij de Goudse Waag (VVV) en loopt langs de rechterkant van het fraaie Stadhuis over de Markt, rechtdoor de Wijdstraat in. Vervolg uw weg links aanhoudend langs het kantoor van de ING. U bent nu in de zogenaamde Dubbele Buurt. U kunt daarna rechtsaf over de St. Jansbrug.



Rechts van de brug ziet u de **Donkere Sluis**, de oudste sluis van Gouda. Over de brug loopt u linksaf de Westhaven op. Kijk even over het water naar de gevels die behoren bij Museum Gouda; het kapelgedeelte en het koopmanshuis zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden. U passeert een aantal fraaie panden, sociëteit Concordia, De Moriaan en Het Dubbeld Anker en bij de eerstvolgende brug slaat u rechtsaf de Korte Noodgodsstraat in. De brug en straat zijn vernoemd naar een verdwenen kerk, die nog op de maquette te zien is in het museum.



Aan het einde van dit straatje slaat u linksaf de Peperstraat in, een straat met veel voormalige pakhuizen en kleine kerken. Op nummer 92-96 vindt u **wijnhandel Van de Velde & Halewijn**, een bezoekje waard. Verderop (op nr. 128) staat de vroegere Armenkerk en op nr., 130 pakhuis De Waterhont. De Peperstraat eindigt bij de voormalige Veerstalpoort. De stadspoort waarvan sporen zichtbaar zijn gemaakt. Achter de dijk ziet u de rivier de Hollandse IJssel. Wandelt u naar rechts de Veerstal op en voor u ligt de museumhaven met resten van de Rotterdamse Poort, eveneens een oude stadspoort. In het water

liggen oude binnenschepen. De sluis die u hier aantreft is de Mallegatsluis, die in de 16<sup>e</sup> eeuw werd aangelegd voor grotere schepen, die o.a. nodig waren voor het ontzet van Leiden. De sluis is in de afgelopen eeuwen verschillende malen verlegd.

Even de sluis oversteken voor een consumptie in het Museumhavencafé, bij het voormalig Schipperswachtklokaal. De wandeling gaat verder langs het voetpad en daalt af langs de waterkant. De fabriek links, Croda, was v/h de Gouda Kaarsenfabriek. U heeft vanaf hier een prachtig gezicht over de haven. De industrie die hier in het gebied gevestigd is en was heeft een lange geschiedenis, deels te zien op de foto's.



Vervolg de weg via de Turfsingel langs het water, dan passeert u links het gebouw van de voormalige Garenspinnerij, nu **Cultuurhuis**, en u komt uit op het Cultuurplein, waar van alles gaande is vandaag.

Schuin aan de overkant van het water ziet u de Kleischuur, een restant van de Goudse plateelindustrie, kortgeleden omgetoverd tot restaurant. Loopt u over de Guldenbrug direct rechts de Vest op. Voor u ziet u de voormalige Asschuur, nu jongerensociëteit So What en iets verderop komt u langs molen de Rode Leeuw, nog steeds in

gebruik. Bij nr. 30 linksaf de Drapiersteeg in voert u naar de Raam, met rechts Moskee Nour, vandaag open voor publiek.

Even voor de Museumhaven en Bogen met Steltlopers gaat u naar de overkant de Kuiperstraat in met de oude Sint Barbaratoren. Rechts ziet u de oude Bezem(-) en Borstelfabriek en even verderop links de Saffraanpoort, bewonder even de achterzijde van de monumentale Gouwekerk.

Hier bevindt zich rechts nog een Siroopwafelbakkerij en links v/h pijpenmakerij V.d. Want, met pijpen in de gevel. U loopt nu door naar de Peperstraat en slaat linksaf. Halverwege rechts ziet u het poortje van een Hofje, dat overigens ooit ergens anders heeft gestaan. Links volgt de Kerk van de Raad (neorenaissance stijl). U loopt door naar Hoge Gouwe, bij de Visbanken. Daar gaat u naar rechts tot aan de brug: u ziet dan links weer de Markt met het Stadhuis liggen en bent terug bij..... DE KERSTBOOM.