

5. Locatie Waag: 2 Panelen

6

ONZE ZUSTERSTAD SOLINGEN

De stedenband met Solingen bestaat al sinds 1960. Solingen ligt op ruim 200 km van Gouda en is dus zeer goed bereikbaar. Daarom zijn er elk jaar wel uitwisselingen: het stadsbestuur, sportverenigingen, koren, Rotary, Lions. Er is ook elk jaar een afvaardiging van de gemeente Solingen aanwezig bij Gouda bij Kaarslicht.



Burkhauser Kotten aan de Wupper, nu Messenlijper-museum

Solingen is natuurlijk bekend vanwege zijn messen. In zogenaamde Schleiferkotten aan de Wupper werden vroeger de messen geslepen, waarbij watermolens de energie leverden. Er worden nog steeds messen (en scharen) gemaakt in Solingen. Het bekendste merk is natuurlijk Zwilling, maar ook

Gilde maakt prachtige messen, waarvoor je zomaar € 200 betaalt. Interessant om te weten is dat in de zeventiende eeuw ook in Gouda messen werden gemaakt, maar wij zijn door Solingen uit de markt gedrukt. De geschiedenis van dit product kun je in Solingen zien in Het Klingmuseum, in het stadsdeel Gräfrath.

GOUDA BIJ KAARSLICHT

65e editie
december 2020

7

SOLINGER BEZIENSWAARDIGHEDEN

Over deze bezienswaardigheid rijden nog steeds treinen. De Müngstener Brücke is in dezelfde periode als de Eiffeltoren eind 19e eeuw gebouwd. Tot het einde van de Duitse monarchie in 1918 heette de brug de Kaiser-Wilhelm-Brücke, ter ere van keizer Wilhelm I. Daarna werd de brug vernoemd naar de nabijgelegen nederzetting Müngstener, die nu vestelen is. Tussen 2015 en 2018 is deze brug grondig gerenoveerd waardoor de stalen boogbrug nog steeds deel uit maakt van de spoorlijn Wuppertal - Oberbarmen - Solingen. Bij afwezigheid van elektriciteit worden dieselmotoren gebruikt.



Müngstener Brücke, spoorbrug 107 meter boven de Wupper

GOUDA BIJ KAARSLICHT

65e editie
december 2020



Het mooi gerestaureerde Schloss Burg, nu museum en restaurant/partycentrum

Schloss Burg werd in de 12e eeuw gebouwd op een heuvel die uitzicht over een bocht in de Wupper en is in de periode eind 19e en begin 20e eeuw gerestaureerd. Het was ooit het stamslot van de hertogen van Berg. Zij heersten over het Bergische Land, zo heet de omgeving van Solingen.



Schilderschtige straatje aan de voet van het slot

De stad Solingen is nu een samenvoeging van een aantal plaatsen waaronder Wald, Höscheid, Schlagbaum, Gräfrath. Het centrum van Solingen is in de oorlog zwaar gebombardeerd en de nieuwbouw hier is niet erg interessant, maar Gräfrath en Burg zijn prachtige plekken met oude straatjes en vakwerkhuizen.




7. Locatie St Janskerk: 2 Panelen

8

SOLINGEN IN KERSTSFEER

De omgeving van Solingen is behoorlijk heuvelachtig en dat geeft in de winter mooie plaatjes!



st Reinoldi kapel, Rupekath, Solingen

GOUDA BIJ KAARSLICHT

45e editie
december 2020



Kerst op de Marktplatz in Grafath, Solingen



Logo: Wuppertal, Solingen, Grafath, Solingen, Gouda bij Kaarslicht

9

LICHTERNACHT

Solingen kent haar eigen feest van licht in september.

Hoewel dit feest plaatsvindt in september van elk jaar, lijkt het erg op de gezelligheid en sfeer van ons Gouda bij Kaarslicht. Vanaf een uur of 17.00 start het evenement. Door de stad zijn diverse objecten met kunstlicht aangelicht. Er zijn tentoonstellingen



van diverse kunstenaars te bewonderen. Daarnaast is er muziek, eten en drinken. Net zoals bij ons staan er vuurpotten in de straten. Het programma wordt afgesloten met een vuurwerkshow bij de Mitingstener Brücke.

Lichtshow in het moderne centrum van Solingen



Zelfs de oude spoorbrug over de Wupper wordt in het licht gezet!



GOUDA BIJ KAARSLICHT

45e editie
december 2020



Logo: Wuppertal, Solingen, Grafath, Solingen, Gouda bij Kaarslicht

8. Locatie Museum Gouda-Golda Poort: 1 Paneel

10

DIEREN BIJ GOUDA BIJ KAARSLICHT

Natuurlijk zorgen we ervoor dat ook onze kleinste gasten Kaarsjesdag kunnen meebeleven. Dankzij een fijne samenwerking met o.a. de Goudse Kinderboerderij kunnen we ieder jaar een levende kerststal presenteren.

Sinds vele jaren een niet weg te denken onderdeel in ons programma: een levende kerststal. Maarten van Grieken zorgt dat hij wordt opgebouwd en de Kinderboerderij Gouda zorgt voor de inrichting.



Jozef, een engel en Maria met het kind en konijnen in de levende kerststal

Er is altijd veel aanloop, met name 's middags als ouders met hun kinderen graag een kijkje komen nemen, luisteren naar de verhalenverteller of op de foto gaan met Maria, Jozef, het kindje Jezus en natuurlijk de (Kinderboerderij-)dieren.

Hier met de Drie Koningen en de verhalenverteller bij de arenalee van de Kerstman

GOUDA BIJ KAARSLICHT

65e editie
december 2020

Als er geen vogelgrip heerst kun je ook de ganzenhoeder met zijn dieren tegenkomen ...



... of de schaapherder.



Iedereen verwondert zich erover hoe de ganzenhoeder en de schaapherder hun kuddes onder controle houden tussen de honderden bezoekers.

