

Ceremonie bij de boom 19.00-20.00 uur

Komt allen tezamen

Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

De hemelse engelen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Eeuwen geleden

Eeuwen geleden, kwamen getreden
Herders in Bethlehems arme stal
Zacht ziet de moeder neer
Op 't Kindje klein en teer
't Hemelse licht schijnt overal

Stille Nacht, Heilige Nacht

Stille Nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer
Hij, der schepselen Heer.

Hulploos kind, heilig kind,
dat zo trouw zondaars mint.
Ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
werd Ge in stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

We schijnen het licht op jou

We schijnen het licht op jou
We steken een kaarsje aan
We schijnen het licht op jou
Je mag in de spotlights staan

We schijnen het licht op je schoonheid
Op de Waag, de Sint Jan, het stadhuis
We schijnen het licht op je kazen
Je bent een heerlijk thuis

Jij bent jij, maar jij bent jij door ons
Jij bent jij, maar jij bent jij door ons

Wij dragen het licht
Wij maken de stad
We zijn het kloppend hart
Wij dragen het licht
Wij maken de stad
Gouda zijn wij

We schijnen het licht op jou
We steken een kaarsje aan
We schijnen het licht op jou
Je mag in de spotlights staan

We schijnen het licht op je mensen
Op Marjan, op Rogier, op Ayaan
We schijnen het licht op de kleuren
Die hier samen staan

Jij bent jij, maar jij bent jij door ons
Jij bent jij, maar jij bent jij door ons

Wij dragen het licht
Wij maken de stad
We zijn het kloppend hart
Wij dragen het licht
Wij maken de stad
Gouda zijn wij

Mary's boy child

Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day.
And man will live for evermore, because of Christmas Day.

Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say,
Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day.

Hark, now hear the angels sing, a king was born today,
And man will live for evermore, because of Christmas Day.
Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day.

While shepherds watch their flock by night,
They see a bright new shining star,
They hear a choir sing a song, the music seem to come from afar.

Hark, now hear the angels sing, a king was born today,
And man will live for evermore, because of Christmas Day.

For a moment the world was aglow, all the bells rang out
There were tears of joy and laughter, people shouted
"Let everyone know, there is hope for all to find peace."

Now Joseph and his wife, Mary, came to Bethlehem that night,
They found no place to bear her child, not a single room was in sight.

And then they found a little nook, in a stable all forlorn,
And in a manger cold 'n' dark, Mary's little boy was born.

Hark, now hear the angels sing, a king was born today,
And man will live for evermore, because of Christmas Day.
Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day.

Oh a moment still worth was a glow, all the bells rang out
There were tears of joy and laughter, people shouted
"let everyone know, there is hope for all to find peace".

Verder hoort u in z'n geheel of in fragmenten voorbij komen:

- Little drummerboy
- What child is this (wijs van Greensleeves)
- Er is een kindeke geboren op aard
- O, holy night
- I am rocking around the Christmastree
- Rudolph the rednosed reindeer
- Jingle bells
- We wish you a merry Christmas!

